



# SVIGERINDE-TUR

Vi er på tur 13. – 14. august.  
Middelfart, Kolding og Fredericia.

Dette hæfte er fra Fredericia.

*Fotos: Vibeke Dalum*



Vi slutter af i Kolding  
med et pitstop på  
torvet ved det gamle  
rådhus





Forventningerne til Hotel Postgården var ikke store. Dem levede det op til. Vi kunne heldigvis sidde ude. Sengene var gode, maden uspiselig. **Men Fredericia var en positiv overraskelse**



Vi gik aftentur på  
Fredericia Vold.

Ved den østlige bastion var  
der mindsten for faldne  
jernbanearbejdere fra 1. og  
2. verdenskrig.

De var nævnt med navn og  
titel. Det var smukt og  
velholdt



Vi er nogle fjolser. Vi kan ikke få vendt kort/gps på telefonerne rigtigt. Vi spørger om vej og finder volden.

Men vi ser ikke Den tapre Landsoldat. Vi må ha' drejet fra 3 skridt før. Derudover tager vi den ydre sti, og ser ikke rigtigt ned i /over volden.

Vi når dog ud til bastionen med DSB's mindelund .

Derfra vil vi finde noget at spise, og nu er det galt med kompasset igen. Vi må spørge om vej, bliver ledt på vildspor, Nu kan vi skimte liv i gaden, Vi ta'r vores egen vej og når frem til gågaden.

Der på hjørnet ligger et spøjst spisested.

Vi er møre så det ta'r vi.







Vi vælger "I osten stiger solen op". Et ostebræt som kan deles af to person og med hj. brød, knækbrød og grissini. Det hele smager himmelsk og vi går mætte og fornøjet derfra.





Der er mere end hyggeligt



Menukortet er økologisk, vagansk, mv.



Vi hygger os

Det er et dejligt sted.



På gågaden lige udenfor var der musik,

Folk hyggede sig og holdt rimelig afstand.

Inden vi kom, havde jeg dømt  
Fredericia død.

Det var den ikke. Den var fuld af liv  
og hyggelig. Der var langt mere live  
end hjemme hos os.

