



# MIE TOG MIG MED PÅ EN KØBENHAVNERTUR

Restaurant *The Pescatarian*

Den bli'r besøgt igen og  
anbefalet til alle jeg kender.

Det blev en dejlig dag.



Mie og jeg mødes på Kongens Nytorv. De har lovet regnvejr – hæftige byger – men vi tror på en god tur. Kort efter vi har fundet hinanden, der skinner solen. – Og her sidder vi så og begynder turen med en cappuccino.



Ravage – solen er brudt frem – vi nyder livet



Regnen er holdt op. Der er endnu ikke mange i Nyhavn, så der er masser af plads. Vi vælger tilfældigt og nyder livet i Nyhavn og får et glas hvidvin.



Vi kigger på Papirøen. Det er en byggetomt, men det er disse planer, der ligger for den.



Vi går op langs  
Skuespilhuset. Der er  
endnu ikke mange på  
promenaden, og de små  
”drivhuse” er endnu ikke  
besat, men de ser meget  
tiltalende ud.



Som I kan se, har jeg helt glemt selv at tage billeder. Det er for sløvt,  
men desværre rigtigt.



Vi komme hen over Ofelia Plads. På grund af forventning om styrtregn er der ikke mange mennesker, og jeg glemmer stadig at tage fotos. Shit.







Mie har  
inviteret på  
frokost på

*The  
Pescatarian*

Som I kan se  
ser det rigtig  
spændende  
ud.



Vi får brød og smør rørt op med kærnemælk drysset med tangstøv.



Makrel med tang og peberrod  
Det smager himmelsk.



Slethvar med kapers og burre blanc  
nye kartofler & grillet salat og vinaigrette



Bær, kærnemælk og saltet karamel



En hyggelig restaurant  
med indkig til kokkene der arbejder i køkkenet.

Maden var fantastisk. Der var kælet for smagen og alle detaljer,  
så jeg kommer helt sikker igen.



Toldboden - Som I nu kan se, er der kommet gang i fotoapparatet.



Der kommer chaufføren



Steen får en cola  
vi andre et glas vin





Tak Mie for en dejlig dag og Steen for transport